

Historik Farstorps Röda Kors Krets

Efter att ha läst igenom många sidor handskrivna protokoll och årsberättelser har jag fått en fin bild av hur Farstorps Röda Kors krets bildades, drivits och verkat i Farstorp i nästan 80 år.

Vilket idogt arbete i stugorna och med vilken värme och omsorg både om varandra, bygden och även världen utanför Sverige, som präglat arbetet.

Inriktningen och arbetet har på många sätt sett likadan ut i alla dessa nästan 80 år men givetvis har världen förändrats och kretsen med den.

En förändring är i Röda Kors världen att from 2023 ska det bara finnas en Krets i varje Kommun. De forna kretsarna blir då i stället arbetsgrupper.

Så därför har Farstorps Röda Kors krets from 2021 gått upp i Hässleholms Kretsen och i Farstorp finns nu en Röda Kors grupp.

Starten

Det hela började med ett möte i församlingshemmet i Farstorp där några driftiga församlingsbor samlats och man var överens om att starta en Röda Kors krets.

Detta möte ägde rum den 19 april 1943 och det är datumet för Föreningen/Kretsens start.

Till ordf i styrelsen valdes Otto Johansson Rullebacken, beslöts också att bilda en arbetsförening i kretsen. Till arbetschef valdes fru Walborg Johansson Rullebacken.

Första årsmötet hölls 4 mars 1944.

Ordföranden under åren har varit:

Otto Johansson 1943–1949

Valborg Johansson 1949–1952

Aron Persson 1952–1955

Otto Johansson 1955–1956

Doris Lindqvist 1956–1959

Anton Nilsson 1959–1966

Thor Thorsson 1966–1983

Lilly Jönsson ord 1983–1998

Vakant 1998–1998

Ritha Larsson 1999–2000

Vakant 2001

Bodil Thulin 2002–2012

Vakant 2013–2014

Kerstin Månsson 2015–2020

Agneta Dahl 2020–2021

Många har haft sina uppdrag under lång tid, så var tex Vendela Bodelsson medlem i 42 år och av de åren 26 år som sekreterare.

Även Alice Turesson var sekreterare under många år ända fram till 2011.

Verksamheter under åren

Grundläggande har varit med all verksamhet att samla in pengar för olika typer av hjälpverksamhet. Hjälpverksamhet utanför Sverige såväl som i hembygden.

- Under 40–60-talen var behovet ett annat även i Farstorp och den sociala trygghet som finns idag fanns inte då. Detta innebar att man skänkte små summor till enskilda personer/familjer som levde under besvärliga förhållanden.

Även pengar gavs till husmödrar för att kunna åka på "semester". Pengar skänktes också för att barn/ungdomar kunde få åka på olika sommarläger.

- I slutet på 50-talet beslutades om att tillsammans med kyrkan anordna den första utfärden för äldre i församlingen. Initiativtagare var kyrkoherden Anund Lundquist. Utfärden gick till Bäckaskogs Kungsgård med högmässa. Middag och kaffe i Hästveda Hantverksgård.

Utfärder har sedan anordnats årligen tillsammans med Kyrkliga arbetsföreningen Farstorp.

1961 skänktes 100 kronor till Kjell Lundquist Malmö (bror till Anund Lundquist) att användas till byggandet av en ny sjömanskyrka.

Man hyrde lokal av Sture Berlin där man hade ett utlåningsförråd. Därifrån kunde man tillhandahålla div artiklar, såsom kryckor, bår, fanor, sjukvårdsmaterial när så behövdes. Sådant ser vi som självklart finns att tillgå från samhället idag! Man diskuterade även att anordna sjukvårdskurser.

I början av 60-talet började man också tillsammans med Kyrkliga arbetsföreningen anordna julfest för gamla. Även denna tradition har hållit på i många, många år. På 2000-talet har dessa fester ingått i Kyrkans verksamhet med "Tisdagsträffar".

Man började också anordna arbetsauktioner där egentillverkade alster tillverkats på de månatliga symötena. Lilly Jönsson var under många år sammanhållande för dessa symöten.

Även lotterier såldes med dragning på auktionerna. 30–40 lotterilistor a´100 lotter som kostade 2 kronor styck såldes av medlemmar ute i bygderna. Vinsterna var oftast skänkta. Dessa auktioner har hållits årligen ända tills 2019, då Covid satt stopp.

Sven G Månsson välkänd av många har under många år varit ropare. Dessa auktioner har inbringat många tusentals kronor under åren, som sedan skänkts till världens olika katastrofer och behov.

På 80-talet började Röda Korset med klädinsamling i Församlingshemmet dit folk kom med kläder som kunde skänkas. Flitiga fingrar granskade, sorterade och packade kläder och skor för att sedan skicka i säckar vidare till Röda Korsets centrallager i Halmstad. Det kunde bli mellan 50–100 säckar och 100 baby-paket. Säkert ett tungt arbete emellanåt.

Ett inslag var också att tillverka Baby-paket som skulle ha ett visst innehåll, såsom sydda trosor, tröjor, stickade koftor och mössor. Allt detta tillverkades också på symötena.

En annan tradition har varit att smycka kyrkan på Tacksägelsedagen, också kallad Skördegudstjänst där man i oktober ville visa vad jorden gett för skörd. Efter gudstjänsten har Röda Korset också bjudit på samkväm.

På 80-talet började Röda Korset dela ut blommor till äldre i församlingen vid juletid. Det var inte bara blomman som var viktig utan även besöket hos den äldre. Denna verksamhet hålls fortfarande vid liv.

Andra aktiviteter

-Det har vid olika tillfällen anordnats olycksfallskurser.

- Årligen har det skänkts pengar enligt Röda Korset centralt rekommenderade appeller. I stort kan man konstatera att avkastningen på auktionerna har skänkts. Tittar man på inkomsterna från auktionerna under senaste 20 åren är snittet 33 000 kronor/år, alltså ligger de skänkta beloppen där runt.

- I Farstorp har det vid tre tillfällen 1991, 1997 och 2010 anordnas "Hemvändardagar" och där har Röda Korset varit behjälpliga. 1991 tex serverades det mat till 700 personer i Bygdegården.

- Man har också varit noga med att fira sina jubileum 40 år, 50 år, 60 år.

Medlemmar

Medlemsantalet har under åren 1950–1990 legat över 200 st/år med högsta antalet 1970 med 238 medlemmar.

Nämnas kan att var tredje boende i Farstorp var medlem i Röda Korset 29 febr 1984, en utmaning!

Kan också konstatera att medlemsantalet på 2000-talet ständigt sjunkit till ett drygt 40-tal nu 2021.

Medlemsavgifterna har ju följt tiden från att 1960 vara 4 kronor/år, 1990, 75 kronor/år, 2000-talet 125 kr/år och nu 2022, 250 kronor/år.

Avslutning

Allt material som jag utgått från finns arkiverat i Föreningsarkivet i Sparbanken Göingens lokal i Farstorp.

Själv blev jag Röda Korsare 1986, revisor 1987 och kassör 2000. Jag har nu varit med att avveckla kretsen i Farstorp, det känns lite konstigt när man läst om allt arbete som är gjort under dessa nästan 80 år.

Vi är några i nuvarande styrelse som kommer fortsätta att driva arbetet vidare i Farstorps Röda Kors grupp i samma goda anda. Vi är nu medlemmar i Hässleholms Röda Kors krets. Jag har fått erbjudande om att ingå i Hässleholms Kretsens styrelse from 2022, vilket jag tacksamt tackat ja till och känner då att vi i Farstorp fortsatt får insyn och kan påverka arbetet i kretsen.

Januari 2022

Inga Petersson

